

VERZAMELpunt



**Chiro jongens Lennik
Amel 2019**

Inhoudsopgave

WOORD VOORAF	4
DEEL 1: HET KAMPTHEMA	5
DE GROEPEN	6
Drommels	6
Speelclub.....	7
Rakkers.....	8
Toppers	9
Kerels	10
Aspiranten.....	12
DE KAMPPLAATS.....	13
DEEL 2: PRAKTISCHE INFORMATIE.....	14
Terugbetaling mutualiteit	14
Zakgeld en postkaarten	14
Financiële plaatje	15
Wat moet er in de valies?	15
Wat zeker niet.....	18
Help! Ik ga met de fiets op tweedaagse. Wat nu?	18
Opbrengdag	19
De Drommels	20
Een dag op kamp	21
KIDS ID / Identiteitskaart / Medische fiche.....	22
Briefverkeer	22
Terugkomst.....	23
EN DAN NOG DIT	24
INSCHRIJVINGSFORMULIER	25
CONTACTGEGEVENS	26

WOORD VOORAF

Beste ouders, chiroman of sympathisant

De tijd van het jaar is weer aangebroken: het bivak staat voor de deur. Of beter gezegd; de dagen zonder examens, zonder zorgen en stress, met de nodige impulsiviteit én de verschrikkelijke ochtendgymnastiek, kortom: de dagen vol plezier en vertier.

Even op een rijtje zetten: de werving, onze fuif, de befaamde kerstfeestjes, vermoeiende papierslagen, het lekkere paasetentje: allemaal zijn ze dit jaar weer de revue gepasseerd. We hebben met de hele leidingsploeg het voorbije werkjaar ons ten volle ingezet om goeie en creatieve programma's in elkaar te boksen. Toch willen we van ons kamp – de ultieme kers op de Chirotaart - altijd iets overweldigends maken, met als doel dat er binnen een aantal decennia nog talrijke herinneringen resten die we dan samen kunnen delen in onze lokale kroeg.

Dit jaar strijken we met de Chirojongens neer in Amel. Wees gerust, ik had er ook nog nooit van gehoord. Een tiendaagse *in the middle of nowhere* in Duitstalig België, het is eens iets anders dan een woonwijk in Limburg. Meer nog: ik zou zelfs durven zeggen dat het dé gepaste locatie is om er een heus spektakel van te maken.

In dit boekje vindt u alle informatie omtrent het bivak. Eerst en vooral een woordje uitleg over het kamphema. Vervolgens de tekstjes voor elke groep, geschreven door hun leiders. Daarna wat meer info over het financiële aspect, de benodigdheden, praktische regelingen en tot slot de medische fiches en het inschrijvingsformulier.

Graag zou ik van deze gelegenheid nog een laatste keer gebruik willen maken om onze aftredende kookouders te bedanken: **Anja en Bart**. We zullen onder andere Anja's enthousiasme en Barts muziekkeuze bijzonder hard missen.

Nog meer nieuws uit de keuken! Alle *cookies* gaan dit jaar de volledige tien dagen mee op kamp. Omdat dit niet vanzelfsprekend is en dit enorm veel moeite en goesting kost, willen we ze via deze weg al ontzettend hard bedanken. **Hannes, Sandra, Elke, Kevin en Anja**: we blijven *bikkebikkebik* zingen. Merci!

En dan is het alweer tijd om af te ronden. Het was een voorrecht om jullie alweer een jaar lang te mogen toeschrijven. We zien elkaar terug – indien niet op huisbezoek – in de vooravond op 11 juli, Versammlung in Amel!

Bavo Geervliet

DEEL 1: HET KAMPTHEMA

Deze zomer bevinden we ons nabij de legendarische dansclub, het VerzAMELpunt! Hier zal Chiro Jongens Lennik gedurende 10 dagen kennismaken met de avonturen van Kjartan – een bescheiden jongen die het opneemt tegen de kwaadaardige tektonik-danser Jonathon. Jonathon's meute heeft het al jarenlang gemunt op Kjartan en diens vrienden om te tonen dat ze niet kunnen dansen. Om te tonen dat ze losers zijn. Om hen duidelijk te maken dat ze als het ware twee linkervoeten en een verschoten heup hebben (in danstermen gesproken)...

Toch zal Kjartan samen met zijn vrienden, Ronny en Basil, op 11 juli de moed bij elkaar trachten te rapen. Zo zal hij Jonathon's duistere plannen proberen tegengaan en tonen dat hij de echte 'dancing spirit' bezit. Hij zal er alles voor geven om zijn 'mojo' op de dansvloer te uiten tegen Jonathon aangezien hij weet dat Kelly, het mooiste en zwoelste meisje van heel Het VerzAMELpunt, zo haar oog ook eens op hem zal laten vallen...

Dit zal echter niet lukken zonder de hulp van jullie, de leden van Chiro Jongens Lennik. Dan rest er slechts één vraag: "Kan Kjartan met jullie hulp de kwaadaardige Jonathon verslaan in DÉ ULTIEME DANCE BATTLE?!"



DE GROEPEN

Drommels

Allerliefste drommels,

Het is weer zover, hier is het kampboekje!! En wat wilt dat zeggen? Na een heel jaar vol met super toffe zondagen:

!!! WE GAAN OP KAMP !!!

Eerst en vooral willen we jullie nog eens bedanken voor ons weekend! Het was een super leuk "klein kamp", hopelijk hebben we jullie met dit initiatief wat warm kunnen maken voor het echte kamp!

Wij hebben ons dit jaar geweldig goed geamuseerd, jullie hebben bewezen dat jullie echte chiromannen zijn die van niets bang zijn en zich volledig geven elke zondag. We mogen jullie dan ook met blijdschap zeggen dat jullie klaar zijn voor de volgende stap! KAMP !

Hierdoor zijn wij er zeker van dat het kamp fantastisch zal worden! Wij doen alvast ons uiterste best om jullie 5 dagen lang te voorzien van super leuke spelletjes, coole uitdagingen, lekker maaltijden (mede mogelijk gemaakt door onze fantastische kookouders xoxo) en af en toe een beetje chillen. Maar niet te veel uiteraard ☺

Kort voor jullie ouders:

Jullie zoon wordt verwacht op dinsdag 16 juli op de kampplaats en zullen daar 5 dagen blijven vertoeven samen met de leiders, de VB's en de kookouders. Meer uitleg over de kampplaats, de slaapplaatsen, de activiteiten, de uren van aankomst/vertrek, etc. zal nog duidelijk worden uitgelegd in dit kampboekje!

Ook zullen wij nog eens langskomen voor het kamp voor de inschrijving, eventuele vragen en/of opmerkingen en om de laatste puntjes op de i te zetten. Hiervoor sturen we na onze examens nog een berichtje.

Oké genoeg gelezen, begin al maar aan jullie valies! Die van ons staan al klaar!

Groetjes van jullie favoriete leiders,
Pieter-Jan, Brecht en Jens



Speelclub

Zoals jullie misschien wel al denken zit dit leuke Chiro jaar er spijtig genoeg bijna op. MAAAAAR afsluiten doen we zoals elk jaar in stijl, en ook dit jaar kunnen jullie jullie weer verwachten aan een superleuk kamp! Om jullie al goed voor te bereiden hebben de leiders voor jullie een supertof kruiswoordraadsel gemaakt waarin allerlei vragen staan. Als jullie alle vragen hebt gevonden dan zullen jullie weten waar we op kamp gaan.



HORIZONTAAL

- 2 Een ander woord voor een patat?
- 3 In welke stad gaat Leider Klaas naar school?
- 4 wat doe je als je blij bent?

VERTICAAL

- 1 Met welke dag begint de week?

Rakkers

Beste Rakkers,

Binnenkort is het weer zover: het hoogtepunt van het jaar! De kers op de taart! De crème-de-la-crème van jullie jaren als Rakker: WE GAAN WEER OP BIVAK! In het gebied van Amel gaan we tien dagen als hechte groep samen slapen, eten, spelen en avonturieren. We zullen door de prachtige natuur trektochten, bekentochten en veldkeukens doen. Samen met de tafels boordevol lekker eten en de weiden waar we spelletjes op spelen zullen dit jaar ook de slaapzakken opnieuw de gezelligste plaats van Amel worden! Wij hopen in ieder geval dat jullie er al even veel zin in hebben als ons en dat jullie mooi weer meebrengen, want dat zijn de magische ingrediënten voor een onvergetelijk kamp te hebben zoals wij die ook ooit hadden toen we Rakkers waren!

We kijken er écht naar uit om dit jaar Amel samen met jullie, onze kameraden, tien dagen volledig op z'n kop te zetten!!

Met vriendelijke groetjes van jullie fantastische leiders

Tom en Lennert

Toppers

Ah Liebe toppers,

Da zien ik geire, onze jongens die nog nekeer een papier ter hand nemen in plaats van hun GSM. Ik zal van deze gelegenheid gebruik maken om jullie algemene kennis wat op te krikken. Of zoals ze in Amel zouden zeggen: Steigern Sie ihr Allgemeinwissen.

Inderdaad dit jaar zakken wij af naar de Oostkantons en daar spreken ze nu eenmaal Duits.

Maar geen paniek, velen vrezen deze tongbrekende taal maar eigenlijk is Deutsch zeer simpel.

Zoals een wijs man ooit zei: "Duits is heel simpel, ge pakt een woord, ge kapt da woord in twee en dan gewoon logisch nadenken." Voor verdere uitleg kan u steeds Fernand Costermans contacteren.

Ik raad jullie ook ten zeerste aan om voor het vertrek naar Amel zeker Fc de kampioenen "Made in Germany" (s12e11) te (her)bekijken.

Maar stel nu dat jullie worden aangesproken door een charmant Amelinneke, zullen volgende woorden de sleutel tot elk succes zijn. Zeg gewoon met zwoele stem: "Hay Sussemaus, habe ich schon gesagt wie schön du bist" en lach nekeer lief. Uw broodje zal gebakken zijn.

Ziezo, jullie zijn helemaal klaar voor het vertrek. Wij kijken er alvast ongelooflijk naar uit.

In die mate zelfs dat ik jullie graag ter afsluiting nog op volledig poëtische wijze officieel wil uitnodigen om ons te vergezellen op het bivak.

Gegeerde toppers, ons allen nauw ter hart bemind
Komt op den 11^e juli onzer vreugde delen
Trek mee naart verre Amel, waar al het avontuur begint
Waar puur jolijt een grootse rol zal spelen

Van einde en verre zal men horen
De legendes die ten Amel zijn geboren
Menig jonckvrouwharten zullen smelten
Heel het dorp zetten wij op stelten

Reis mee en gij zult zien
Zaken die gij onmogelijk hebt geacht voordien

Na tien dagen zult gij werkelijk zeggen: AMAI
Twas hier fantastisch met sjamaan, goeroe en dalai

Viele grüße
Jullie levensmontors Steen, Brent en Nelis

Kerels

Gespuis,

Eerst en vooral willen wij jullie bedanken voor het leuke jaar. Net iets té snel voorbijgevlogen, maar ja.

We kregen met ons twee de kans om jullie een heel jaar beter te leren kennen, ik zou zelfs durven zeggen dat we jullie op dit moment – net voor het kamp – door en door kennen. "*Wat lullen die 2 vreemde snuiters van leiders nu alweer uit hun nek?*" Neenee, we zullen het bewijzen. Bij ieder van jullie kunnen we binnen de twee seconden iets opnoemen dat je heeft gekenmerkt doorheen het jaar. Let maar eens op:

- Boris: отсутствующий
- Arnold: Skanne
- Skanne: Arnold
- Lander N: muis – koord – deuropening
- Lander VH: frikandellen bakken
- Yente: bijna een lief
- Robbe: COYM
- Robin: gevolg volleybal -> afgepeigerd zijn
- Thor: hockeytalent
- Viktor: die zure tonen dat jij luistert blijken blijkbaar muziek te zijn
- Andreas: onder impuls van leider Bavo een echte casanova in wording

Alle gekheid op een stokje, wijle gaan op kamp. Aangezien de kampplaats in de volksmond nogal als basic wordt beschouwd, gaan wij de rest lekker jaloers maken door de achterkant van onze tent om te toveren tot de ultieme chillplaats. Wij geven alvast enkele tips mee: een comfortabel vouwstoeltje (lees: camping Pukkelpop), een fleece dekentje, een gamel/kookpotje om 's avonds kleine *snackiez* te maken als daar zijn: Aiki Noodles, ravioli van een wit product, Everyday kippenboutjes, koffie, Whiskas, ... kortom: je doet maar wat.

Hoe next level dit kamp wordt, houden we nog even voor ons. Vergeet niet dat jullie onder toezicht staan van National Geographer Barre en geschifte Bavve. Al kunnen we *één* tip geven: moest je nu – toevallig uiteraard! (LOL) – op kamp 's nachts alleen in een donker bos staan en een tocht moet afleggen, kunnen deze schaarse woorden je toch al iets verder helpen:

"ist jemand da? Ich bin meine Weg verloren. Wir lieben es Reise des Schreckens und ich bin zu schade genug immer noch keine Vorgesetzter angetroffen."

Er kunnen wat schoonheidsfouten inzitten, ja. Maar ze zullen tenminste toch een groot deel verstaan dat ge... euh... dat ge.... Anyway, komt wel goed.

See you around boys. Als jullie goede exampjes doen, trakteer ik jullie nadien in het nachtleven op een colaatje. En, vergeet niet:

- Sjeik Ali Ben Ghali: "Allah zal het jullie lonen"
- Balthasar Boma: "Allaaaah... bonheur"

xxx

die van 98'



Aspiranten

't es bekan veneir van da! Wijle 10 dage op kamp dedju!
Voor ons (jullie fenomenale leiders) geldt dit Chirojaar als een van de beste jaren in onze hele Chirocarrière en we hopen dat dat ook voor jullie zo is.

We gaan er alles aan doen om samen me jullie de kers nog op de taart zetten met een onvergetelijk Chirokamp!
Voor sommigen is 't het laatste kamp als lid en voor anderen het eerste kamp als aspirant, dus dat kan niet anders dan speciaal worden. Wat we allemaal exact zullen doen, kunnen we nog niet verklappen, maar we kunnen een klein tipje van de sluier lichten: het wordt lit!!

Vergeet jullie fietsen niet binnen te brengen op de hiertoe afgesproken datum en zorg ervoor dat die in orde zijn please.

Peee wij zijn cho voor 't kamp!

On vous aime joenges <3

Veel liefs

Kezze en Garre

DE KAMPPLAATS

In het hartje van Amel trappen we op 11 juli een nieuwe editie van ons Chirokamp af. Deze biedt ontelbare mogelijkheden om ons geen seconde te vervelen. Bos, gras, rustige ligging, kortom: alle middelen die we nodig hebben om ons 10 dagen lang onvoorwaardelijk te amuseren. Het exacte adres vindt u verder in dit boekje onder de noemer 'briefverkeer'.

Alvast een tipje van de sluier hieronder.



© Ben Blendeman

De chirolokalen als vertrekpunt: 195 km, 2u07min (via E40)

DEEL 2: PRAKTISCHE INFORMATIE

Zoals reeds gezegd zullen jullie eind juni (mogelijk begin juli) de leiders van uw jongste zoon op bezoek krijgen om beide zonen in te schrijven voor het bivak. De leiders van uw jongste zoon komen dus ook voor de inschrijvingen van een oudere broer. We raden dan ook aan om tegen dan het boekje al eens grondig te hebben doorgenomen. Als u nog vragen zou hebben na het lezen van dit boekje, kan je ze dan ook stellen.

De laatste pagina's dienen te worden ingevuld, bij voorkeur vóór het bezoek van de leiders. Het betreft een inschrijvingsformulier voor het kamp, één voor de opbrengdag en de medische fiche(s). Deze zijn bewust achteraan in het boekje opgenomen zodat je er ze makkelijker kan uithalen.

Terugbetaling mutualiteit

Het is best mogelijk dat u in aanmerking komt voor een terugbetaling van het kampgeld door uw mutualiteit. Wij beschikken zelf niet over deze formulieren want zij verschillen van mutualiteit tot mutualiteit. Eens u deze heeft aangevraagd, vullen wij deze met alle plezier zo snel mogelijk in!

Zakgeld en postkaarten

Het zakgeld voor uw zoon of zonen bedraagt €10 dat reeds meegerekend is met het inschrijvingsgeld. U hoeft ons dus niet bij het huisbezoek of op de opbrengdag nog eens geld mee te geven. Dit zakgeld zal worden gebruikt voor een ijsje of een drankje op verplaatsing of een eventuele activiteit, zoals zwemmen. Aan de ouders van Toppers, Kerels en Aspiranten raden wij wél aan uw zoon een extra cent mee te geven.

Net zoals vorig jaar krijgt elk lid 4 postkaartjes die in de prijs zijn inbegrepen. De postzegels moeten jullie zelf voorzien. Voor de jongsten is het ook altijd gemakkelijk als de adressen al op voorhand worden opgeschreven of meegegeven.

Financiële plaatje

Als u bereid bent uw zoon of zonen mee te sturen met ons op bivak, rekenen we hiervoor een redelijk bedrag aan om iedereen te kunnen voorzien van de nodige levensmiddelen (water, eten, elektriciteit,...). Hiervoor vragen wij het billijke bedrag van **€175** voor Speelclub tot en met Aspiranten. Vanaf de tweede zoon in deze leeftijdscategorie vragen wij **€165 (Drommels buiten beschouwing)**.

De Drommels gaan slechts een half kamp mee en moeten dus ook minder betalen. Aan hen vragen wij **€105**.

Wij vragen dat de bedragen van toepassing op jullie zoon (/zonen) TEN LAATSTE TEGEN donderdag 06/07/2019 worden betaald op het rekeningnummer: **BE61 0358 1772 7017** met mededeling: **'Inschrijving bivak *NAAM ZOON* / *AFDELING***.

Voorbeeld: **Inschrijving bivak JAN JANSSENS / SPEELCLUB**.

Indien je meerdere zonen hebt, gelieve voor elke zoon apart te betalen. Dit zorgt ervoor dat wij ons beter kunnen voorbereiden op het komende bivak. U hoeft niet te wachten tot deze datum, vroeger mag uiteraard ook!

Giften zijn vanzelfsprekend steeds zeer welkom! Voor eten en dergelijke spreekt u best af met onze kookouders. Maar na zo'n royale schenking kan de leiding natuurlijk in uw plaats de brug slaan naar de kookouders. Financiële bijdragen kan u steeds storten op onze rekening of contant overmaken aan een leider of volwassen begeleider.

Bedankt!

Wat moet er in de valies?

Om misverstanden te voorkomen en om als checklist te dienen bij het pakken, hebben we hieronder een lijstje van wat er (minstens) in de valies zou moeten. Wij vragen jullie ook alle kledij te naamtekenen om niets kwijt te raken! Ieder jaar blijven wij op het einde van het kamp opgezaald met een hele hoop kledij die van 'niemand' blijken te zijn. U kan steeds op zondag vragen deze eens te mogen zien, maar wij kunnen deze wel niet voor eeuwig bewaren. Eind september wordt deze overschot weggeschonken aan een goed doel.

Bovendien raden wij jullie aan om de valiezen samen met uw zoon te maken. Zo weet hij goed wat hij mee heeft en waar het zit.

Wasgerief

- Tandpasta
- Tandborstel
- Zeep
- Kam

- Washandje
- Handdoeken (Zowel grote als kleine zijn aangewezen)

- Zonnecrème (Dit is vooral handig bij jongens die net iets gevoeliger voor de zon zijn. Een aangepaste zonnecrème met hogere factor breng je dus beter zelf mee)

- Muggenmelk (eventueel)

- Bekertje

Overige

- Keukenhanddoek (1 keukenhanddoek per gezin, die dan aan de Chiro geschonken kan worden - die handdoek mag reeds bij het bezoek van de leiders meegegeven worden)

- Zakdoeken

- Zwemgerief in zwemzak of rugzak (Graag geen zwemzakjes met dunne touwtjes want die snijden)

- Pyjama

- Zak voor vuil wasgoed. Een (linnen) zak voor ondergoed en plastic zak voor vuile spelkledij is perfect!

- Regenjas
- Zaklamp
- Drinkbus
- Mogelijk strips voor tijdens de platte rust of terugweg naar huis. (naamtekenen!)

- Schrijfgerief, briefpapier en enveloppen met de adressen reeds ingevuld voor diegenen die een brief wensen te sturen naar het thuisfront (of zie 'Zakgeld en postkaarten')
- Slaapzak en kussen met kussensloop.
- Veldbed (vanaf de Rakkers verplicht, **MAAR:** luchtmatras ook handig voor Drommels en Speelclub wegens aanwezigheid van net voldoende stapelbedden)
- Mocht je op kamp je knuffel willen meenemen, is dit zeker toegelaten!
- Een trui voor 's avonds en een lange broek voor in het bos. Spelkledij voor elke dag, bestaande uit korte broek, T-shirt en kousen. Zorg dat je je zoon voldoende meegeeft, dus ook wat reserve. Ieder jaar gebeurt het wel dat we de wasmachine nog eens extra moeten laten draaien...
- Schoenen: bottines voor de trektocht en openingsformatie, schoenen die (heel) nat mogen worden en speelschoenen. Soms komt een paar laarzen ook van pas.
- Stevige rugzak om te gaan zwemmen, voor op trektocht of als handbagage. Vanaf Toppers is een stevige (trek)rugzak verplicht. Vanaf de Toppers gaan de leden op tweedaagse dus in deze rugzak moet je slaapgerief (toiletzak, slaapzak, handdoek, verse kleren,...) in kunnen!

----- !!! ----- Daarnaast is het vanaf Rakkers verplicht een uniform te dragen. Iedere ochtend worden deze vier oudste afdelingen in piekfijn uniform verwacht op de openingsformatie. Daarnaast gebeurt ook de trektocht of tweedaagse in Chiro-uniform. Op 11 juli, de opbrengdag, worden jullie reeds in dit prachtig ornaat verwacht. Het uniform bestaat nog steeds uit een blauw Chirohemd, beige Chiroshort, grijze kousen en bottines. Desgewenst kan u deze bestellen via leider Bart Daem.

Ook vragen we vriendelijk om in alle kledingstukken (minstens) de initialen van jullie zo(o)n(en) te zetten.

Wat zeker niet

Alle elektronica zoals iPads en MP3-spelers zijn niet toegelaten op kamp. Ook GSM-toestellen en smartphones zijn ten stelligste verboden voor alle leden.

Vooraf op het bezit en gebruik van deze laatste kijkt de leiding zeer streng toe. Gevaarlijke objecten zoals wapens, bijlen, zagen of boren zijn al helemaal niet toegelaten en worden meteen door de leiding afgenomen.

Bovendien raden wij u ook af uw zoon op kamp te laten gaan met kostbare zaken zoals ketting, horloges, een fototoestel of (persoonlijke) memorabilia.

Daarnaast wordt ook het bezit van geld, in de gevallen niet voorzien onder de titel "Zakgeld en postkaarten", niet aanvaard.

Tenslotte zien we niet graag dat in het bijzonder de jongste groepen met snoep op kamp gaan. Dagelijks krijgen zij rond 16u een drankje en koekje. Daarom gebeurt het wel eens dat de leiding alle snoep die toch meegenomen is, gelijk verdeeld over de groep om jaloezie en ruzie te voorkomen.

Vermits jullie allemaal zelf naar de kampplaats komen op 11 juli, kunnen jullie dan de valiezen en veldbedjes zelf meenemen. Zo is er extra plaats op de vrachtwagen voor het spelmateriaal!

Help! Ik ga met de fiets op tweedaagse. Wat nu?

De fietsen kunnen op **dinsdag 9 juli tussen 17u30 en 19u00** binnengebracht worden aan de lokalen. Deze gaan samen met het materiaal mee naar de kampplaats.

De Kerels en Aspiranten gaan met de fiets op tweedaagse. Dus alle Kerels en Aspiranten worden verwacht hun fiets mee te hebben op kamp! Uitzonderingen hierop zijn niet toegelaten. Alleen fietsen die volledig conform de wegcode en in perfecte staat zijn, mogen mee op kamp. Liefst geen koersfiets met dunne banden. **Vergeet zeker en vast de fietshelm niet. Geen helm mee = geen tweedaagse!**

Eveneens hier een kleine checklist...

Is mijn fiets in orde?

- Een fietsbel
- Een achterrem
- Een voorrem
- Een witte reflector vooraan
- Oranje reflectoren in de trappers
- Rode reflector achteraan
- Spaakreflectoren, 2 per wiel
- En/of licht weerkaatsende banden
- Een licht vooraan en achteraan

- Een reserve binnenband

Heeft mijn fiets nog ietsje meer?

- Het zadel staat op passende hoogte en goed vast
- Het stuur, minstens even hoog als mijn zadel
- Spaken, voltallig en strak
- De ketting, gesmeerd en kleine speling
- Het spatbord vooraan, vast
- Het spatbord achteraan, vast
- Goede banden, hard opgepompt

Als je fiets aan dit lijstje voldoet mag hij mee op kamp!

BELANGRIJKE MEDEDELING. Indien u een fietsrek op uw auto bezit, zou het zeer vriendelijk zijn om zo veel mogelijk zelf de fiets mee te nemen naar de kampplaats. Dit zorgt ervoor dat er op de camion meer plaats vrijkomt voor extra spelmateriaal!

Opbrengdag

Ieder jaar op 11 juli, de feestdag van de Vlamingen, vertrekken we op kamp en sinds enkele jaren is dit onder de vorm van een opbrengdag.

Alle ouders worden uitgenodigd om hun spruit naar de kampplaats te brengen waar zij vervolgens hartelijk worden onthaald door de leiding. Deze hebben daar alles opgesteld en een schitterende dag voorbereid.

U kan uw zoon of zonen helpen bij het zoeken van een leuk slaapplekje, meedoen aan de verkennende wandeling, aan onze nieuwe ouderactiviteit of gewoon een praatje slaan met de overige ouders.

Dit jaar worden er pensen tussen een broodje geserveerd als avondmaal. Om mee te kunnen eten dient u wel extra aandachtig het inschrijvingsformulier van de opbrengdag in te vullen, via de website.

Alle leden worden verwacht om 16u30 op de kampplaats in piekfijn uniform. Even hierna volgt de officiële opening van het kamp aan de hand van de openingsformatie, het eerste toneeltje over het kamphema en de leidingsbeloftes door de 'nieuwe' leiders. Dan zal u ook worden medegedeeld op welke tijdstippen (later op de dag) de overige activiteiten, zoals de wandeling, plaatsvinden.

Om 19u00 zullen we tenslotte aan tafel worden geroepen waarna de opbrengdag op zijn einde loopt. Rond 19u30 hopen we de dag ten laatste af te sluiten om vervolgens onze eigen welkomsactiviteit te starten.

We raden jullie zeker aan te carpoolen.

De Drommels

De traditie wil dat de Drommels ieder jaar wat later op kamp komen. Zo is het kamp voor hen enkele dagen korter en minder overweldigend. Elf dagen weg van huis is immers best lang!

De Drommels gaan in tegenstelling tot vorig jaar terug 5 dagen op kamp. Op dinsdag 16 juli worden alle ingeschreven Drommels op de kampplaats verwacht.

Hun leiding heeft dan speciaal en enkel voor hen een eigen opbrengdag voorbereid. Rond 14u00 zijn zij allen op de kampplaats welkom om de bivaksfeer op te snuiven en van de locatie te genieten. Enkele uurtjes later nemen we reeds afscheid om het bivak van de Drommels te kunnen starten.

Een dag op kamp

Om een duidelijk beeld te scheppen hoe een kampdag er uitziet en waarom uw zoon op 21 juli in de zetel in slaap valt bij zijn lievelingsprogramma: een dag op kamp!

07u30 Goieemorgen! Ochtendturnen en wassen.

08u00 Openingsformatie en eten.

09u30 Vendels, iedereen draagt zijn steentje bij in de klusjes, zoals aardappelen schillen, afwassen, toiletten schoonmaken, ...

10u00 Activiteiten

12u00 Bikke, bikke, bik! 3-gangen middagmaal!

13u00 Platte rust

14u00 Activiteiten

16u00 Vieruurtje

16u15 Activiteiten

18u00 Avondeten

19u00 Na de afwas wordt er afhankelijk van de leeftijd nog een avondspel gespeeld.

Om de dag 's morgens warmer te beginnen, schuiven wij de dag één uurtje op. Zo wordt 12u 's middags bij ons 11u. Jullie, de ouders, hoeven daar echter helemaal geen rekening mee te houden. De uren van de opbengdag en de terugkeer zijn uitgedrukt in het gewone uur.

KIDS ID / Identiteitskaart / Medische fiche

Voor de drie jongste groepen (Drommels, Speelclub & Rakkers) vragen wij dat u de Kids-ID van uw zoon meebrengt. Voor de drie oudste groepen (Toppers, Kerels & Aspiranten) vragen wij dat u de identiteitskaart van uw zoon meebrengt. Dit is verplicht. De SIS-kaarten worden (eventueel) afgegeven op de opbrengdag. De oudsten zijn verwacht hun identiteitskaart zelf bij te houden. De medische fiche dient zeker ook ingevuld te worden, deze vindt u op één van de laatste pagina's van dit boekje. Voor verdere vragen omtrent de farmacie, contacteert u best Sofie Dehandschutter (0476 69 71 31)

Briefverkeer

Tijdens het bivak is communiceren met de bivakplaats of het thuisfront enkel mogelijk via briefpapier. U kan uw zoon een brief zenden die hij dan tijdens de platte rust, vlak voor het slapen gaan of op het toilet kan lezen.

Een brief adresseert u best op deze manier:

Chiro Jongens Lennik

t.a.v. *Jan Janssens (Speelclub)*

Kohnen Charles

In der Schwong, Valender 12
4770 Amel

Vindt u geen tijd om een brief te schrijven of laat u graag in enkele minuten iets weten aan uw zoon, dan kan u dat ook steeds doen via onze **website!** U kan daarop een berichtje achterlaten en richten naar een bepaald persoon op de kampplaats. Deze berichten worden dagelijks uitgeprint en opgehangen in de refter zodat de leden deze kunnen lezen!

De website vindt u op onderstaand adres:

<http://www.chirojongenslennik.be>

Terugkomst

Op 21 juli, de Belgische Nationale Feestdag, keren we allemaal samen met de bus terug naar huis. Tussen 15u30 en 16u00 mogen jullie ons verwachten. We laten de kampplaats achter ons opdat de meisjes deze stal de daaropvolgende tien dagen kunnen bezetten. Zij keren terug op 31 juli.

We komen toe op de markt en begeven ons meteen naar de lokalen voor de slotformatie. Hierna rest ons enkel nog het uitladen van de vrachtwagen waarna jullie met je bedje en valies naar huis kunnen.

Indien jullie een dochter hebben bij de Chiromeisjes van Lennik bieden we de mogelijkheid aan om je zoon mee naar huis te nemen vanop de kampplaats, wanneer je je dochter afzet voor haar kamp. Je zoon zal dan eventjes onder toezicht van de meisjesleiding staan. Indien jullie hier wensen gebruik van te maken, gelieve dit te laten weten wanneer de leiding op huisbezoek komt. Hetzelfde met bedjes of andere spullen achter te laten voor een zusje of een nichtje.

EN DAN NOG DIT

◆ 10 - oflangergeleden - year challenge ◆



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



16



13



14



15

Vind de oplossingen
op laatste pagina van
het Zondagske.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Het inschrijvingsformulier is gericht naar de ouders die wensen mee te eten met het avondmaal op de opbrengdag en/of de opbrengdag van de Drommels. Enkel de ouders, familie en vrienden die beslissen 's avonds mee te eten moeten worden inbegrepen bij de aantallen hieronder.

Jullie worden, zoals reeds vermeld, verwacht op 11 juli om 16u30 op de kampplaats. De Drommels en hun ouders worden op 16 juli om 14u00 verwacht.

Dit jaar gaan deze inschrijvingen **ONLINE** door. Jullie kunnen binnenkort op een gloednieuwe website terecht voor de inschrijvingen. Deze is makkelijk bereikbaar via de huidige website.

www.chirojongenslennik.be

CONTACTGEGEVENS

Drommels

Pieter-Jan De Smet
+32 (0) 4 71 31 05 85

Jens Van Der Kelen
+32 (0) 4 73 75 49 32

Brecht Bossuyt
+32 (0) 4 77 55 10 54

Speelclub

Robrecht De Haen
+32 (0) 4 70 02 52 69

Klaas Barbé
+32 (0) 4 70 04 12 32

Tuur Deschuyffeleer
+32 (0) 4 73 50 04 17

Rakkers

Lennert Van Hauwermeiren
+32 (0) 4 76 04 61 88

Tom Van Der Cruyssen
+32 (0) 4 91 88 68 32

Toppers

Nelis Dhont
+32 (0) 4 79 37 23 28

Wauter Vandersteen
+32 (0) 4 71 68 75 63

Brent Coelmont
+32 (0) 4 72 29 76 58

Kerels

Bavo Geervliet
+32 (0) 4 71 11 24 69

Bart Daem
+32 (0) 4 70 21 19 87

Aspiranten

Edgar Deven
+32 (0) 4 93 20 95 92

Wouter Van Hauwermeiren
+32 (0) 4 79 18 79 01

Volwassen begeleiding

Ben Blendeman
+32 (0) 4 75 78 16 86



INDIVIDUELE MEDISCHE STEEKKAART

Met deze Individuele Medische Steekkaart geven ouders alle noodzakelijke inlichtingen over hun kind aan de Chiroleiding. De leidingsploeg zal deze informatie vertrouwelijk behandelen.

Als je't mij vraagt:

CHIRO

LET OP!

Geef altijd de volgende zaken mee op bivak/weekend:

- ISI-kaart of identiteitskaart

- Twee kleefbriefjes van het ziekenfonds

Die heb je nodig bij de apotheker of een ziekenhuisonderzoek.

IDENTITEITSGEGEVENS VAN HET KIND

Naam.....

Voornamen.....

Geboortedatum

Straat en nummer

Postcode en gemeente

Telefoonnummer.....

Gsm-nummer ouders/voogd.....

Wie contacteren wanneer ouders niet te bereiken zijn?

Naam:.....

Telefoonnummer:.....

MEDISCHE GEGEVENS

Naam en telefoonnummer huisarts

Vroegere ziekten of heelkundige ingrepen

Werd uw kind gevaccineerd tegen tetanus? Ja, in het jaar Neen

Uw kind lijdt aan:

astma

slaapwandelen

allergie voor bepaalde stoffen

bedwateren

suikerziekte

epilepsie

allergie voor bepaalde

hartkwaal

voedingsmiddelen

allergie voor bepaalde

hooikoorts

.....

geneesmiddelen

huidaandoening

.....

reuma

.....

andere

Chirojeugd-Vlaanderen vzw

Kipdorp 30 | 2000 Antwerpen

[Tel.] 03-231 07 95 [Fax] 03-232 51 62

[E-mail] Info@chiro.be [Site] www.chiro.be

Wat moet de leiding zeker weten over de bovenstaande aandoeningen? Wat moet er gebeuren in noodsituaties?

.....
.....

Eet uw kind vegetarisch, halal of een ander specifiek dieet?

Ja, namelijk:

Neen

Moet uw kind tijdens het verblijf geneesmiddelen innemen?

Ja Nee Zo ja: welke, hoe dikwijls en hoeveel?

.....

Is uw kind vlug moe?

Ja Nee

Kan uw kind deelnemen aan sport en spel afgestemd op zijn/haar leeftijd?

Ja Nee

Kan uw kind zwemmen?

Ja Nee

Leiding mag - behalve EHBO - niet op eigen initiatief medische handelingen uitvoeren. Zonder toestemming van de ouders mogen ze zelfs geen lichte pijnstillende of koortswerende medicatie toedienen, zoals Parolol, Dafalgan of aspirines. Hieronder kunt u hen die toestemming geven, zodat ze voor dergelijke zorgen niet naar een arts moeten.

Wij geven toestemming aan de leiding om bij hoogdringendheid aan onze zoon of dochter een dosis via de apotheek vrij verkrijgbare pijnstillende en koortswerende medicatie toe te dienen: *

Ja Nee

** Gebaseerd op aanbeveling Kind&Gezin 09.12.2009 – Aanpak van koorts / Toedienen van geneesmiddelen in de kinderopvang*

ANDERE INLICHTINGEN

.....
.....
.....

Wanneer er iets verandert aan de gezondheidstoestand van uw kind is het belangrijk om dat door te geven aan de leiding zodat zij altijd op de gepaste manier kunnen reageren.

Ondergetekende verklaart dat de ingevulde gegevens volledig en correct zijn

Voornaam en naam

Datum

Handtekening

Oplossing 10 – oflangergelieden –	
years challenge	
1. Bart	9. Tuur
2. Edgar	10. Nellis
3. Ben	11. Lennert
4. Pieter-Jan	12. Brecht
5. Brent	13. Tom
6. Wouter	14. Jens
7. Robrecht	15. Bavo
8. Klaas	16. Wouter



**IS DAT ZWEMBAD
NOG VER?**